



Mjolden Kirkes konfirmander.

Siden sidst

Siden sidst har der været guldconfirmationer i begge kirker, en fin skik, som fortsætter i 2014. Og der har været confirmationer med mange gæster i de to kirker, efter at confirmationerne har afsluttet et spændende forløb med udflugter til Tønder, Løgumkloster, Flensborg, Esbjerg, Christiansfeld og Nolde-museet. I Mjolden Kirke har Marianne Christiansen holdt foredrag om folkekirken og dens fremtidige situation. Og der har været nydt hveder i Døstrup Kirke på bededag.

Sogneadresser

Sognepræst:

Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk

Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.

Aftale om dåb, bryllup, begravelse, besøg i hjemmet eller på sygehusene sker ved henvendelse til sognepræsten.

Menighedsrådsformænd:

Døstrup: Ragnhild Dixen

Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk, tlf. 7475 4146
e-mail: radixen@bbsyd.dk

Mjolden: Ejnar Schmidt

Ottersbølvej 7, Ottersbøl, tlf. 7475 2829

Gravere:

Døstrup: Henning Schweer

Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266

Mjolden: Irene Schweer

Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.

Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.

Næste blad udkommer ultimo august 2013.

Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Forsidefoto ved fotograf Mikael Lauritsen.

www.voreskirke.dk

Mogens Mogensen, missiolog, ph.d.:

"Det ligger dybt i folkebevidstheden, at kirken har et socialt ansvar, og i en tid, hvor politikere taler om, at velfærdssamfundet ikke kan påtage sig flere opgaver, så forventer mange, at kirken træder til. Frivilligt socialt arbejde kan også ses som den kristnes bud på en autentisk kristendom. Man går ikke på gaden og argumenterer dogmatisk for, at man har fundet sandheden i kristendommen, men gennem ord og handlinger viser man, hvad man tror på."

Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker

Juni

Søndag d. 2. juni

1. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 10.00 Sommergudstjeneste
på Mjolden Sportsplads

Søndag d. 9. juni

2. s. e. trin.

Døstrup: 9.30 Humorgudstjeneste på
Døstrup Sportsplads

Mjolden: Ingen

Søndag d. 16. juni

3. s. e. trin.

Døstrup: 10.30

Mjolden: Ingen

Søndag d. 23. juni

4. s. e. trin.

Døstrup: 9.00

Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 30. juni

5. s. e. trin.

Døstrup: 10.00 Sommergudstjeneste
i Tevring

Mjolden: Ingen

Juli

Søndag d. 7. juli

6. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

Søndag d. 14. juli

7. s. e. trin.

Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl

Mjolden: Ingen

Søndag d. 21. juli

8. s. e. trin.

Døstrup: 9.00 Den nye præst
i Bredebro

Mjolden: Ingen

Søndag d. 28. juli

9. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 9.00 Andreas Buur
Melchiorsen

August

Søndag d. 4. august

10. s. e. trin.

Døstrup: 10.30 Kirkekaffe

Mjolden: Ingen

Søndag d. 11. august

11. s. e. trin.

Døstrup: 9.00

Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 18. august

12. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 10.30

Søndag d. 25. august

13. s. e. trin.

Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl

Mjolden: Ingen

Døstrup

Mjolden

Kirkeblad

Juni, juli og august 2013, 10. årg. nr. 2



Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til gudstjenester og arrangementer. Ring på tlf. 7475 7215.

Bestilling dagen før.

"Dit hus var sindets hvilested ved ulvetid og sommer, Gud, vend den samme kærlighed mod slægterne, der kommer, lad huset leve med sin duft af evighed, mens verden venter på dit rige kommer."

Lars Busk Sørensen 2006

Læs om:

- Sommergudstjeneste på Mjolden Sportsplads
- Humorgudstjeneste på Døstrup Sportsplads
- Sommergudstjeneste i Tevring med gæst

Sommergudstjeneste i Mjolden

De senere har der i Mjolden Sogn været holdt sommergudstjenester ved Hybjerg, i Mjolden Skov, Ottersbøl, Forballum og sidste år ved Brede Å. Men i år holder Mjolden Sogn den årlige udegudstjeneste i selve Mjolden By, nemlig på sportspladsen. Det foregår søndag d. 2. juni kl. 10.00, hvor der vil være slået telt op. Efter gudstjenesten er der kaffe og kage. Alle fra begge sogne – og andre interesserede – er meget velkomne!

Marianne Christiansen, ny biskop i Haderslev:

"Folkekirken er umoderne. I en tid, hvor det er populært med skarpe oneliners, hurtige meldinger, passer folkekirken irriterende dårligt ind. Det er et vilkår. For folkekirken er altid en vekselvirkning - noget, der finder sted i en stadig samtale, og det er ikke en fejl, men en livsform. Folkekirken er både for de mange og for den enkelte. Både for det glade fællesskab og for den, der vil sidde for sig selv. Den er både en institution i samfundet og et rum for det enkelte menneskes møde med Jesus. Både en løntung organisation og en frivillig græsrodsbevægelse. Både en offentlig myndighed og et netværk for mennesker, der falder gennem systemet. Både et lokalt sognefællesskab og en del af et globalt fællesskab. Både en læreanstalt og en væreanstalt. En dannelses højborg og en kreativ børnehave. Folkekirken bliver ødelagt, hvis den skal være enten det ene eller det andet. Hvor gerne man end ville have en effektiv, strømlinet organisation med lobbyvirksomhed, spindoktorer og konstant vækst på alle områder, så kan det ikke lade sig gøre. Folkekirken består af mennesker, der hører evangeliet om Jesus og samler sig i huse og på kirkegårde og går hjem igen og fortolker troen i deres eget liv, lever og dør - og den skal være lige så forskelligartet som menneskene. Netop ved sin mangfoldighed og rummelighed kan folkekirken dels give en (om end svag!) afglans af Guds riges rummelighed, dels være en stadig kilde til det menneskelige fællesskab i samfundet."

Tra årets påskeprædiken

"Disciplene havde forladt deres arbejde og deres landsby for at følge ham, der døde på korset, så måske de har kigget på hinanden langfredag, da Jesus var kommet i graven og så sagt: "Skal vi ikke bare sige det var det?" Og det kunne de tænke og sige, for det var ikke bare Jesus, der blev begravet. Det var også deres tro og tillid, der blev begravet. Troen på at Jesus var Guds søn, den røg med i graven. Og det var deres håb og lyset, der blev begravet. Håbet om at alt skulle blive godt, om at al modstand skulle overvindes, dét håb røg med i gravens mørke. Og endelig, så var det kærligheden og glæden, der blev begravet. For som disciplene forstod det måtte Guds kærlighed til dem være død, når det kunne gå, som det gjorde. Og der kan vel også være gange og tider i vores liv, hvor vi tænker: "Skal vi ikke bare sige det var det?" Gange og tider, hvor vores tro og håb synes skyllet væk som et sandslot på stranden, og hvor vores kærlighed er begravet, måske i skuffelse og i svigt, måske i jorden og i afmagt. Men ligesom disciplene skal vi også have påskedag med for så kan vi tro, at det ikke kun var Jesus, der genopstod den morgen. Påskemorgen var det også troen og tilliden, der genopstod. Vores tro på Gud, vores tillid til at Gud ved, hvad han gør. Ja, påskemorgen var det håbet og lyset, der genopstod. Vores håb om at hvad der er svært skal blive godt igen, så der kommer lys i vores mørke. Og påskemorgen var det kærligheden og glæden, der genopstod. Vores kærlighed til livet, vores glæde ved livet, som det er og ikke som det kunne være. Så derfor, hvis vi i modgangens stund tænker, om vi ikke bare skulle sige, at det var det, så er svaret nej – det er ikke dét. Der er mere. Og det er godt. Glædelig påske!"

Kollekter

Påskedag blev der til KFUM & K indsamlet kr. 110,00 i Døstrup Kirke og kr. 60,00 i Mjolden Kirke, og ved konfirmationsgudstjenesterne blev der til Folkekirken Feriehjælp indsamlet kr. 344,- i Døstrup Kirke og i Mjolden Kirke til samme formål kr. 72,-. Tak for bidragene til de gode formål!

Sommergudstjeneste i Tevring

I år holder Døstrup Sogn den årlige sommergudstjeneste i Tevring søndag d. 30. juni kl. 10.00 (ved Tevringvej nr. 19). Og i år har vi den glæde at have pastor Christa Hansen som gæstepredikant (lan er såkaldt liturg, altså den, der står for selve gudstjenesten). Christa er i sin tid opvokset på en gård i Tevring som datter af Hans Jürgen und Anneliese Hansen. Efter at være blevet student fra det tyske gymnasium i Aabenraa og kandidat fra universitetet i Kiel har Christa været sognepræst i Wesselburen i Slesvig-Holsten, teologisk konsulent i "Nordelbisches Frauenwerk", frime-nighedspræst i Tinglev og er i dag sognepræst i Haderslev Domsogn for den tyske del af menighederne i Haderslev og samtidig er Christa referent for biskoppen i Haderslev Stift. Der bliver slået telt op, så vi kan klare både regn, vind – og sol! Efter gudstjenesten er der kaffe og hjemmebag. Alle fra begge sogne er meget velkomne til gudstjeneste i Tevring!



Årets guldkonfirmander i Mjolden Kirke.



Christa Hansen.

Sogneudflugt 2013 - sæt X nu!

Også i år afholdes der fælles udflugt lørdag d. 31. august, hvor alle er meget velkomne. Der er i lighed med de foregående år afgang kl. 9.00 og hjemkomst kl. 17.00. Prisen, der dækker bus, frokost og udflugtsmål er kr. 50,-, der betales ved tilmelding, der foretages til sognepræsten (kan gøres allerede nu). På den anden side af sommerferien følger nærmere information i dagspressen og i BLADET. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen og se frem til en dag med oplevelser og fællesskab – og nævn det gerne for andre.

Søren Kierkegaard, filosof (1813-1855):

"Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg derfor seer en Flue i det afgjørende Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaar ham ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunde vel bare sig for at lee? Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befip-pelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?"

Humorgudstjeneste i Døstrup

I forbindelse med den årlige sportsfest i Døstrup bliver der søndag d. 9. juni afholdt humorgudstjeneste på sportspladsen i Døstrup, og alle fra begge sogne er velkomne. Gudstjenesten begynder kl. 9.30 og finder sted i skøn forening med morgenkaffen (der begynder kl. 9.00). I gudstjenesten medvirker Lisbeth Jepsen på klaver og Henrik Jønsson på harmonika. Temaet for gudstjenesten er humor, er der fx humor i Bibelen? Har Gud humor? Og hvad der kan være nok så interessant, er om vi kan vi tillade os at lave vittigheder – måske i tegnet form – om Gud, kirke og tro? Det bliver en gudstjeneste både med humor og humør, med sjov og alvor. Kom og vær med til en festlig gudstjeneste i teltet!

Konfirmation 2014

Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmandundervisningen, hvis man bor i Mjolden Sogn eller i Døstrup Sogn og ønsker at blive konfirmeret søndag d. 4. maj 2014 enten i Mjolden Kirke eller i Døstrup Kirke. Det gør man ved at aflevere en kopi af barnets dåbsattest samt adresse/telefonnummer senest d. 16. august 2013. Konfirmandundervisningen ligger nu på tredje år udenfor skoletiden, det vil sige om eftermiddagen efter skoletid. Det bliver formentlig om onsdagen eller torsdagen fra ca. kl. 14.00 til kl. 16.00, men det vil blive endelig fastlagt, når næste års skoleskemaer kendes. Desuden har 7. klasserne fri 7 fre-dage, hvilket benyttes til udflugter og til sammenhængende forløb. Første gang i konfirmandstuen bliver i den første uge i september (uge 36). I undervisningen kommer vi rundt i Bibelen og tættere på nogle af de store spørgsmål om liv og død. Undervisningen er baseret på samtale og på konfirmandernes nysgerrighed. Bemærk, at det ikke er en forudsætning for at følge undervisningen, at man er døbt, og man må også godt begynde, selvom man ikke ved, om man egentlig vil konfirmeres. Jeg glæder mig til at møde de nye – vistnok mange – konfirmander og man er velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål af nogen art. Ian



Årets guldkonfirmander i Døstrup Kirke.

Kirkespejl

Døbt i Døstrup Kirke er Martin Schou Lauridsen. Konfirmeret i Mjolden Kirke er Lærke Wind Iversen, Stine Enemark Brylle, Martine Ahlgren Clausen, Konstantin Vibe Kragh-Schmidt, Jonas Grundt og Niclas Brink Andersen. I Døstrup Kirke er Stine Jørgensen, Julie Autzen Grøn, Katrine Hansen, Camilla Bech Autzen, Mikael Burlund Schäfer, Kasper Verner Grøn og Christian Ørtenblad-Andsgaard blevet konfirmeret. I Døstrup Kirke er Mariska van Ittersum og Frank Jørgensen blevet viet. I Døstrup Kirke er Rita Elin Westergaard, Anna Marie Pfeffer, Bent Thomsen, Svend Aage Hansen, Svend Christensen, Kirsten Julius, Ellen Helene Lorenzen Petersen og Esther Anitta Olesen blevet guldkonfirmeret. Og i Mjolden Kirke er Esther Lassen, Aase Larsen, Birthe Hansen, Kurt Hansen, Niels Jørn Schmidt, Christine Niemeyer Hansen og Kirsten Margrethe Vodder blevet guldkonfirmeret. På Døstrup Kirkegård er Martin Lassen Bech blevet begravet. Hertil kommer de mange, der glædeligvis går i kirke om søndagen og som er med til at holde kirken levende og i gang, så er den er der, når de kirkelige handlinger skal finde sted. De særlige handlinger og den daglige kirkegang er to væsentlige sider af samme sag.