

Døstrup

Juni, juli og august 2018, 15. årg. nr. 2

Mjolden

Kirkeblad



Læs om:

- Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads
- Sommergudstjeneste i Mjolden Skov
- Sommergudstjeneste i Drengsted
- Gågudstjeneste til Hybjerg
- Sogneudflugt til Rendsburg

Gudstjenesteliste og sommertiden

Som det fremgår af gudstjenestelisten, er der et par søndage i sommerferien, hvor der henvises til Skærbæk Kirke. Der kan benyttes kirkebil til gudstjeneste i Skærbæk Kirke de pågældende søndage. Henvisningen til Skærbæk Kirke skyldes, at kun meget få kommer i kirke i løbet af sommerferien, ikke mindst, når det er den tidlige gudstjeneste og når præsten kommer udefra. Den tidlige gudstjeneste er i det hele taget ind imellem noget svagt besøgt og det forsøges der også at tage højde for i gudstjenestelisten. Alle i sognene ønskes en god sommer! *Ian*

Erik Normann Svendsen, tidligere biskop:

*"Når foråret springer ud for vore undrende øjne, for-
nemmer vi, at verden og vi er blevet genfået. Det er
en opstandelseserfaring, som er lige underfuld og for-
underlig hvert eneste forår. En gammel kollega sag-
de engang, da vi talte sammen om vores forestående
påskeprædikener: "Om selve opstandelsen kan man i
grunden kun sige, at nogen tror på den, andre ikke".
Jesu legemlige opstandelse kan hverken bevises eller
sandsynliggøres, da den helt unddrager sig vores erfa-
ringer og forestillinger. Den er derimod bevidnet af de
første kristne, der mødte ham i tiden mellem påskemor-
gen og Kristi himmelfart. Det er deres vidnesbyrd om
mødet med den opstandne Jesus, der er det historiske
udgangspunkt for alt, hvad der har med kristentro og
kristenliv at gøre. Uden de førstes vidnesbyrd om den
korsfæstede og opstandne Jesus var den kristne kirke
slet ikke blevet til. Det er med andre ord budskabet om
Jesu opstandelse, vi holder gudstjeneste på, hvor også
vi kan møde den opstandne, der taler til os som til sine
første disciple og sender os ud med opstandelsens glæ-
de. Til trøst i sorgen og til håb i døden. Al erfaring viser,
at uden mødet med den korsfæstede, men opstandne
frelser i forkyndelse, dåb og nadver kan opstandelses-
troen næppe overleve i længden som andet end en
poetisk talemåde. Gudstjenestens inderste væsen er
dette møde, som vi hverken kan tænke os til eller læse
os til. Det møde må vi stå op til, når klokkerne kalder."*



Pigerne hjælper hinanden med at bære en af de vægtigste bøger.

Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads

I forbindelse med sportsfesten i Døstrup bliver der søndag d. 10. juni afholdt gudstjeneste på sportspladsen i Døstrup, og alle fra begge sogne er velkomne. Gudstjenesten begynder i år kl. 10.00 og finder sted i skøn forening med morgenkaffen, der begynder kl. 9.30. I gudstjenesten medvirker Lisbeth Jensen på klaver og Per Vodder på trommer. I gudstjenesten medvirker desuden sognenes mini-konfirmander, der også ses her i bladet, med et optrin, der har med syndefaldsberetningen at gøre. Kom og vær med til en festlig gudstjeneste i teltet!



Drengene har andægtigt indtaget prædikestolen i Døstrup Kirke.

Skogudstjeneste i Mjolden Skov

Søndag d. 17. juni kl. 10.00 holder Mjolden Sogn gudstjeneste i Mjolden Skov. Det vil foregå et andet sted end tidligere og deltagerne opfordres til at entre skoven fra Mjoldenvej, ad den gamle del af Randerupvej, som ses på billedet. Der vil være nogen, der viser vej og informerer. Der vil være stole og bænke, men medbring eventuelt et tæppe eller en paraply. I tilfælde af ekstremt dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Mjolden Kirke. Og under alle omstændigheder er der efterfølgende kaffe og kage. Alle fra begge sogne er meget velkomne!



Mini-konfirmanderne var på besøg i Mjolden Kirke og så hultaven fra 1634.

Sommergudstjeneste i Drengsted

I år holder Døstrup Sogn den årlige sommergudstjeneste i Drengsted søndag d. 1. juli kl. 10.00. Der bliver slået telt op på plænen midt i Drengsted, der for fjerde gang er værtsby for sognets sommergudstjeneste. Denne gudstjeneste minder om søndagens normale gudstjeneste, for læsningerne og salmerne er de samme, og prædikenen ligeså – men stemningen er en anden og mere fri, når rammerne er udenfor og helt nede på jorden. Efter gudstjenesten er der kaffe og kage, og alle fra begge sogne er meget velkomne, når der er kirke i Drengsted!



Gågudstjeneste i Mjolden Sogn



Søndag d. 19. august kl. 9.00 holder Mjolden Sogn atter gågudstjeneste, hvor vi mødes ved Mjolden Kirke og går sammen ud til Hybjerg, til Ove Reuss Schmidt, der bor for enden af en smukt beliggende grusvej. Gåturen er fire km i alt, to ud og to hjem. Vil man køre i bil til gudstjenesten, der begynder ca. kl. 10.00, så er det muligt og adressen er Randerupvej 124, 6780 Skærbæk. Og vil man kun gå to km i alt, en ud og en hjem, så kan man støde til de vandrede ved Randerupvej 128, hvor grusvejen begynder. På Hybjerg serveres der også kaffebord. Vi er tilbage ved Mjolden Kirke senest kl. 12.00. Tag gerne børn eller børnebørn ved hånden og gå med! Ved dårligt vejr rykker vi ind i Oves lade. Alle, der vil være med, er meget velkomne!



Guldkonfirmand og hvad så?

Også i år har der heldigvis været arrangeret guldkonfirmander i begge kirker, hvor konfirmanderne fra 1968 kom på besøg. Og i Døstrup Sogn var der tilmed en håndfuld krondiamantkonfirmander, konfirmeret i 1953, der valgte at være en del af gudstjenesten. Det vil fortsat være guldkonfirmanden, der er omdrejningspunktet, men ønsker andre at markere fx 40- eller 60-året for deres konfirmation, så er der også mulighed for det. Så hvis gamle konfirmander vil samles, hjælper kirken gerne til med at gøre det til en festlig dag med evangelisk fortegn.



Forårets konfirmander har noget at glæde sig til i 2068!

Lidt om at blive gift i kirken

Hvis to ønsker at få papir på hinanden, som det udtrykkes lidt uromantisk, så kan det gøres på rådhuset eller i kirken. Og det hænder, at kirken bliver valgt fra på et forkert grundlag, fordi man tror, at hvis det er i kirken, så skal det være det helt store udtræk med mange gæster og ditto udgifter. Men intet kunne være mere forkert. I kirken kan man blive viet ganske som man er, om man ønsker at være kun de allernærmeste (to) eller mange; det kan også være en hverdag, om for- eller eftermiddagen, ganske som man vil. Og endelig, så kan man blive gift i løbet af søndagens normale gudstjeneste, hvor der så er mere fokus på ritualer end på det personlige. Med andre ord skal man ikke holde sig tilbage, hvis man overvejer at blive gift – kontakt sognepræsten, så kan meget lade sig gøre! *lan*

Sogneudflugt til Rendsburg - tag med!



I år afholdes den fælles sogneudflugt lørdag d. 22. september, hvor turen går til Rendsburg syd for grænsen. Først besøges Kunstwerk Carlshütte, et kunststøberissted, der er anlagt i et tidligere kæmpemæssigt jernstøberi. Uanset hvor kunstinteresserede, man måtte være, er der meget umiddelbart spændende at se på. Efter en god frokost besøges det jødiske museum i Rendsburg, der har til huse i byens tidligere synagoge og er Tysklands næstældste jødiske museum. Undervejs er der også kaffe og som vi plejer, rundes der af med en kort andagt, inden vi kører hjem. Der er afgang kl. 8.50 fra Mjolden Kirke og kl. 9.00 fra Døstrup Kirke og hjemkomst kl. 17.50 i Døstrup og kl. 18.00 i Mjolden – og pas medbringes. Prisen er kr. 50,-, der betales ved tilmelding, der foretages til sognepræsten fra d. 5. august. Sæt kryds i kalenderen og se frem til en god dag med oplevelser og fællesskab! *Udflugtsudvalget*



Udflugt for børnefamilier - en nyhed

I forlængelse af den tidligere omtalte visionsdag for menighedsråd og ansatte ved kirkerne, er det besluttet at gå videre med endnu en af dagens idéer, nemlig en sogneudflugt for børnefamilierne i de to sogne. Der er endnu ikke dato og mål for udflugten, men der er nedsat et udvalg, der skal arbejde videre med idéen. Udvalget består af Maria Rasmussen fra Mjolden, Marie Aabling fra Drengholm, Jane Nissen fra Vinum og sognepræsten. Forslag og kommentarer er velkomne og kan gives til udvalgets medlemmer, der glæder sig til at få arrangeret en god tur. *Børnefamilieudflugtsudvalget*

Gertrud Højlund, journalist:

"Min far var en kristen mand. Han gik i kirke hver søndag, alene for det meste. Vi børn var altid velkomne...men det var valgfrit at træde ind...Min egen tro kom først, da jeg blev voksen. Jeg gik på universitetet i Odense og mit liv var brydningsfyldt og præget af præstationsambitioner og angst for ikke at gøre det godt nok, bange for om jeg mon skulle blive til noget. Men jeg fandt ro i kirkens ritualer, og fred i dens fortælling om, at jeg ikke skulle blive til noget, men allerede var 'nogen', nemlig den jeg skulle være. Byens hjemløse deltog ind i mellem i højmessen, det sammen gjorde lederen af det institut, jeg var indskrevet på, professor Jørn Henrik Petersen, som jeg havde og har stor respekt for. Og derfor kunne jeg fra tid til anden knæle ved alteret, lægge mine usikre hænder på altergelænderet og kaste et blik på Jørn Henriks doktorering til højre for mig og en hjemløs mands vejrbitte hænder til venstre. Og det fik en stor betydning for mig at vide og mærke, at der i nadveren og i mødet med Gud ingen forskel var på os tre. Vi kom alle med vores eksistentielle usikkerheder og behov, og den kærlighed, vi blev mødt med, var fuldstændig uafhængig af den jordiske verdens sociale rangstiger. Foran Gud er vi alle elsket fuldt og helt. Det dæmpede min uro, og vækkede min tro, så jeg selv som voksen kunne gå gennem den dør, min far havde stillet åben til mig i barndommen. Så jeg tror."

Kirkespejl

I Døstrup Kirke er Magnus Brix, Luna Gejsing og Silke Karsberg Haugaard blevet døbt. Og konfirmeret i Døstrup Kirke er Portia Nissen, Emma Hahn Atzen, Laura Hansen, Maja Hllum Bartalis, Ina Lund Svingholm Christensen, Hans Christian Krog, Christoffer Arly Jensen, Christoffer Spangsbjerg Lautrup og Rinco Severinus Jacobus Scholtens. I Døstrup Kirke er Simone Tea Wind og Stefan Karsberg Haugaard blevet viet ligesom Margit Schou og Kjeld Mathiesen Lauridsen er blevet det. På Mjolden Kirkegård er Conny Jensen og Hans Boesen Andersen blevet begravet. Fra Døstrup Kirke er Jan Ole Jensen og Finn Hansen blevet bisat og på Døstrup Kirkegård er Ove Christensen blevet begravet.

Morten Kvist, valgmenighedspræst:

"Når man indgår i et ritual, som bøn jo er, underlægger man sig noget større, og her kan man finde hvile for den længsel, mange har efter mening og fællesskab – og måske Gud... Når det er en kristen bøn, man tager i munden, er det ikke et åndeligt middel til at få, hvad man gerne vil have. Det at bede er en gave, man får fra Gud. Jesus afsatte et tydeligt mærke i verden som bærer af Guds ånd, og tager man det mærke til sig ved at høre evangeliet, synge salmerne eller bede en bøn, så stiller man sig et sted, hvor der er ånd. Og den ånd beder man så om må blive ens egen. Al kristen praksis er i virkeligheden en bøn om, at den ånd, som beherskede Jesus, må blive min – i min egen udgave. Jesus lover, at det nok skal ske. Han siger: Der er mange måder at tro på. Men samtidig må du stille det, der kommer ud af din bøn, i din næstes tjeneste. Det samme gælder, når du går til alters og modtager nadveren: Det, du modtager, skal forandre dig til det bedre og gøre dig mere trofast, håbefuldt og kærlig. Grundtvig siger om nadveren, at det ikke er brødet og vinen, der forvandles, men det modtagende menneskes hjerte, der forvandles af den ånd, der er knyttet til ordet, brødet og vinen. Det samme med bønnerne. Målet er at få sig selv i en bedre udgave."

Siden sidst

Siden sidst er der begyndt et nyt hold mini-konfirmander og der har været konfirmation i Døstrup Kirke. Og der har været guldkonfirmationer i begge kirker. I Mjolden Kirke har der været nydt varme hveder på bededag og så har sognene været på udflugt til Deezbüll for at tage del i en fælleskirkelig gudstjeneste. I Mjolden Kirke har der været afholdt en smuk forårskoncert. Og der har været vist film i U-bio og serveret smørrebrød i Herreværelset. Og så har der desuden været fejret påske, himmelfart og pinse.



Pastor Killian-Heins har altid gerne villet stille Hr. Paulus et par spørgsmål!

Konfirmation 2019

Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmandundervisningen, hvis man ønsker at blive konfirmeret søndag d. 5. maj 2019 enten i Mjolden Kirke eller Døstrup Kirke. Det gør man ved at give mig en kopi af barnets dåbsattest samt adresse og e-mail senest d. 13. august. Konfirmandundervisningen ligger om eftermiddagen efter skoletid og hertil kommer syv fredage, hvor børnene har fri fra skole, så vi kan tage på ture. Ugedagen for eftermiddagene afgøres, når de tilmeldte børns skemaer kendes. Første gang i konfirmandstuen bliver i begyndelsen af september. I undervisningen kommer vi rundt i Biblen og tættere på nogle af livets store spørgsmål. Undervisningen er baseret på samtale og på konfirmandernes nysgerrighed. Bemærk, at det ikke er en forudsætning for at følge undervisningen, at man er døbt, og man må også godt begynde, selvom man ikke ved, om man vil konfirmeres. Jeg glæder mig til at møde de nye konfirmander. *Ian*

Martin Luther King in memoriam



For 50 år siden blev den afroamerikanske borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King skudt ved et attentat d. 4. april, hvilket blev inddraget i prædikenen søndag d. 8. april; også fordi jeg på dødsdagen havde lejlighed til at besøge en skulptur til Martin Luther Kings minde i Mainz. Skulpturen er fremstillet i 2001 af den rumænske kunstner Dorél Dobocan og i fliserne foran skulpturen står dette citat af Martin Luther King: "Vi har lært af flyve som fuglen og at svømme som fisken. Men vi har endnu ikke lært at leve i fred sammen". Martin Luther King og hans tanker om lighed og sameksistens er til stadig inspiration, således også for biskop Michael Curry, der prædikede ved Prins Harry og Meghans bryllup i Windsor og som blev citeret i min prædiken dagen derpå, pinsedag. Michael Curry gengav Martin Luther Kings tanke om tre måder, hvorpå den undertrykte kan reagere på sin undertrykkelse. Den første reaktion kan være vold, men dette afvises, fordi vold vil føre til en lang kæde af bitterhed og sociale problemer. Den anden reaktion, at affinde sig med undertrykkelsen, afvises også, fordi det er lige så meget en moralsk forpligtelse ikke at samarbejde med det onde, som det er at samarbejde med det gode. Tilbage er den tredje vej, som er den ikke-voldelige modstand, der er baseret på kærlighedens princip: "Vi må opdage kærlighedens magt, den magt, [der er] den forløsende kærlighedens magt. Og når vi opdager den, så vil vi være i stand til at gøre denne gamle verden til en ny verden. Vi vil være i stand til at gøre mennesket bedre. Kærligheden er den eneste vej". Amen! *Ian*

Kollekter

Påskedag blev der til KFUM & K indsamlet kr. 685,00 i Døstrup Kirke og kr. 160,- i Mjolden Kirke, og ved konfirmationsgudstjenesten blev der til Børnesagens Fællesråds konfirmandhjælp indsamlet kr. 70,00 og €20,00; og når kun tre ud af mere end 250 valgte at støtte det gode formål, skal der måske tænkes anderledes, når der samles ind næste gang. Eller også er det bare konsekvensen af det stadig mere pengeløse samfund, vi mærker, for de fleste vil formentlig gerne støtte dem, der ikke har det så godt som dem selv.

Sogneadresser

Sognepræst:

Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.

Menighedsrådsformænd:

Døstrup: Ragnhild Dixen
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 4146, e-mail: radixen@bbsyd.dk

Mjolden: Kresten Kragh-Schmidt
Randerupvej 130, Mjolden Færgedgård, 6780 Skærbæk
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk

Gravere:

Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266

Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: sognepræsten.
Næste blad udkommer ultimo august.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad: Jane Rahbek Ohlsen (forsiden) og sognepræsten.



Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker

www.voreskirke.dk

Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker

Juni

Søndag d. 3. juni

1. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 10. juni

2. s. e. trin.

Døstrup: 10.00 Gudstjeneste på
Døstrup Sportsplads

Mjolden: Ingen

Søndag d. 17. juni

3. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 10.00 Gudstjeneste i
Mjolden Skov

Søndag d. 24. juni

4. s. e. trin.

Døstrup: 9.00

Mjolden: 10.30

Juli

Søndag d. 1. juli

5. s. e. trin.

Døstrup: 10.00 Sommergudstjeneste
i Drengsted

Mjolden: Ingen

Søndag d. 8. juli

6. s. e. trin.

Døstrup: se Skærbæk Kirke

Mjolden: se Skærbæk Kirke

Søndag d. 15. juli

7. s. e. trin.

Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Mjolden: Ingen

Søndag d. 22. juli

8. s. e. trin.

Døstrup: se Skærbæk Kirke

Mjolden: se Skærbæk Kirke

Søndag d. 29. juli

9. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

August

Søndag d. 5. august

10. s. e. trin.

Døstrup: 10.30 Kirkekaffe

Mjolden: Ingen

Søndag d. 12. august

11. s. e. trin.

Døstrup: 9.00

Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 19. august

12. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 9.00/10.00 Gågudstjeneste
til Hybjerg

Søndag d. 26. august

13. s. e. trin.

Døstrup: 10.30

Mjolden: Ingen

*Kirkebilen, Frifelt Taxi,
kører til gudstjenester,
foredrag og diverse
arrangementer.*

*Ring på tlf. 7475 7215
og gør det gerne dagen før.*



*Du tar mig, som jeg er,
du tar mig, som den blide sommerregn
gir både korn og mælkebøtter væde,
som solen stråler over høg og stær,
og duggen spreder guld på skrald og hegn,
du tar mig med din sommerlyse glæde!*

Sten Kaalø 2002