

*Døstrup*

September, oktober og november 2018, 15. årg. nr. 3

*Mjolden*

*Kirkeblad*



**Læs om:**

- *Biskoppen om kirkegårdskultur*
- *Første Verdenskrigs afslutning*
- *Herreværelset byder atter ind*
- *Døstrup Kirkebio viser film*
- *Efterårets særgudstjenester*



## Biskoppen fortæller om kirkegårdskultur

Torsdag d. 13. september kl. 19.00 holder Ribe Stifts biskop Elob Westergaard foredrag i Mjolden Kirke. Biskoppen er også formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og det er netop kirkegården, der er aftenens emne; derfor indledes aftenen også ude på kirkegården inden selve foredraget i kirken. Spørgsmålet er, hvordan kirkegårdene skal udvikle sig i fremtiden, hvor der sker mange forandringer i begravelsesformerne og hvor færre bliver kistebegravet. Skal udløbne gravsteder blive stående eller lægges ud som græs? Menighedsrådene ved både Mjolden Kirke og Døstrup Kirke arbejder med disse spørgsmål og aftenens foredrag giver mulighed for i fællesskab at blive klogere og for at flere kan komme med deres mening. Der serveres kaffe undervejs og alle er meget velkomne.



## Siden sidst

Som det er skik er der hen over sommeren afholdt fire gudstjenester uden for de normale kirkerum. Det foregik først i telt på Døstrup Sportsplads med mini-konfirmander, hvor det handlede om syndefaldet og forbuden frugt, om at blive smidt ud af Paradis – og lukket ind igen. Derefter var der gudstjeneste i Mjolden Skov, hvor der blev prædikeret om naturfromhed, panteisme og om at stole på naturen – og Gud. Og så var der gudstjeneste i Drengsted, hvor der søgtes vidner til det gode, der sker, når vi tror, håber og elsker. Og endelig har der været afholdt gågudstjeneste, hvor der blev vandret to kilometer til Hybjerg, hvor vi mindedes Benny Andersen og fik frisk mælk. Til alle gudstjenesterne var der fin opbakning, god stemning og flotte kaffeborde. Tak for god modtagelse og godt samarbejde til alle!

## Høstgudstjeneste for børn

Søndag d. 16. september kl. 10.00 holdes der høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirke. Efter denne gudstjeneste er der sodavand, frugt og kaffe i Café Laurentius, hvor høsten bortauktioneres. Og skulle der være børn, der har lyst til at bære frugt eller grønt ind ved gudstjenestens begyndelse, er det både velkomment og frivilligt. Og selvom gudstjenesten er tilrettelagt for børn og børnefamilier, er alle selvsagt meget velkomne uanset alder. Der samles ind ved denne gudstjeneste.

## Folketingets Kirkeudvalg og Mjolden

Tirsdag d. 14. august havde Mjolden Menighedsråd besøg af formanden for Folketingets Kirkeudvalg, Karen Klint, som menighedsrådet havde inviteret for at få en drøftelse af, hvem kirkebygningen er til for. Skal den være et museum eller skal den kunne bruges i vores tid? Vi ville som menighedsråd give vort bidrag til Folketinget til en drøftelse af vægtingen, når noget skal laves om, men også kritisere den tunge sagsgang. Vores oplevelse er, at der skal tages for store hensyn til det historiske. At kirken skal se ud, som den altid har gjort. Vi ønsker at fjerne de tre nederste bænke på hver side for at gøre området mere fleksibelt i forbindelse med kirkekaffe og arrangementer. Men Nationalmuseet har meddelt, at gavlene skal blive stående. Denne problemstilling havde vi en god drøftelse af og Karen Klint lyttede og stillede spørgsmål og tager vores udfordringer med i Folketingets Kirkeudvalg. *Kresten Kragh-Schmidt, formand for Mjolden Menighedsråd*



## Første Verdenskrig 1918-2018

Det er i november 100 år siden, at Første Verdenskrig lykkeligvis endte, selvom virkningerne af den har været mærkbare siden. I vores del af landet medførte denne krig, at ca. 30.000 nordlesvigere blev sendt i krig, hvoraf ca. 5.000 mistede livet, heraf mænd fra både Mjolden Sogn og Døstrup Sogn, som mindetavlerne i kirkerne ikke lader os glemme. Derfor vil vi søndag d. 11. november i forbindelse med gudstjenesterne mindes de døde fra vore sogne og der vil som i for fire år siden blive ophængt kranser ved tavlerne. Er der pårørende til de faldne, der agter at deltage, hører jeg det meget gerne inden. Maleriet her er malet af britiske Paul Nash, der selv deltog i krigen. *Ian*



### Søren Østergaard, skuespiller og cirkusdirektør:

*"Jeg ville så gerne tro på Gud, og jeg er så misundelig på dem, der gør. Jeg har en nabo oppe på landet, der er meget troende. Engang, hvor vores hund, Hektor, var blevet væk, kom han hen og sagde: 'Jeg be'r for Hektor!' Det, synes jeg, var så smukt. Han bad for, at Hektor kom tilbage. Det må være vidunderligt at have den hjælp. Men selv om jeg ikke tror på Gud, holder jeg meget af den danske folkekirke. Den kan en masse gode ting. Først og fremmest kan den sende os herfra på en meget smuk måde – ritualer i kirken er vigtige, og jo ældre, man bliver, jo vigtigere er de. Kirken kan samle os, kirkerummet kan give ro og fred. Og hvis det er en god præst, kan han sige nogle ting, som man kan tænke over, når man går derfra. Også selv om man ikke tror."*

## Jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke

Når november sætter ind som den mørke måned, vil der være tændt for faklerne ved Mjolden Kirke, når der atter er jagtgudstjeneste, nemlig mandag d. 19. november kl. 19.00. Der vil som altid blive blæst dygtigt og underholdende på jagthorn og hvis det lader sig gøre, vil der være vildtparade uden for kirken. Før gudstjenesten kan børn og andre stå med fakler (i så fald, kom gerne kl. 18.40) og efter gudstjenesten serveres der gule ærter i det fri. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!



Mini-konfirmanderne viste frelseshistorien i teltet på Døstrup Sportsplads.



## Høstgudstjeneste for voksne

Søndag d. 14. oktober kl. 10.00 holdes der høstgudstjeneste for voksne i Mjolden Kirke og i år er det med spillemandsmusik, nemlig Katrine Harboe og Jens Drewsen. Efter gudstjenesten er der the, kaffe og gammeldags æblekage. Høstgudstjenesten er ikke kun for landmænd, men for enhver, der har noget at takke for og som ikke opfatter det gode i deres liv som en selvfølge. Der samles ind ved denne gudstjeneste.



## Herreværelset byder atter ind!

Så begynder efteråret og dermed slår Herreværelset atter dørene op til en stund med lystig snak og godt samvær. Således indbydes der til frokost i Herreværelset i konfirmandstuen onsdag d. 3. oktober og onsdag d. 7. november. Begge gange er det kl. 12.00 med tilmelding senest mandagen før. Det varer en times tid og tilmelding kan foretages til et medlem af herreværelserådet (se nedenfor). Det koster kr. 30,- for frokost inklusiv øl og vand og der betales på dagen, hvor alle mænd i alle aldre fra begge sogne atter er meget velkomne. *Venlig hilsen herreværelserådet*

Broder Johansen.....	Tlf. 74 75 42 59
Jens Anker Clausen.....	Tlf. 74 75 29 64
Kristian Jakobsen .....	Tlf. 74 75 42 09
Jeppe Knudsen.....	Tlf. 40 35 86 45
Ian Ørtenblad .....	Tlf. 74 75 41 06

## Sogneudflugt for børn til Givskud Zoo

Som noget ganske nyt er Mjolden Sogn og Døstrup Sogn gået sammen om at invitere børnefamilier på sogneudflugt, nemlig lørdag d. 15. september med afgang fra Mjolden Kirke kl. 7.50 og fra Døstrup Kirke kl. 8.00. Turen går til Givskud Zoo og på vejen besøger vi Jelling Kirke og Jelling-stenen. I Givskud Zoo skal vi se alle dyrene og får også en zoo-guide med os i bussen. Prisen er kr. 50,- per deltager, barn som voksen – dog max. 200,- per familie; prisen dækker hele dagen med frokost. Vi er hjemme igen kl. 18.00 i Døstrup og kl. 18.10 i Mjolden og håber på en god dag, hvor sognenes børn kan lære hinanden bedre at kende! *Venlig hilsen planlægningsudvalget*  
Tilmelding kan stadig foretages til alle medlemmer af udvalget:

Marie Aabling .....	Tlf. 61 73 44 77
Maria Rasmussen .....	Tlf. 60 49 07 43
Jane Nissen.....	Tlf. 25 13 53 49
Ian Ørtenblad.....	Tlf. 74 75 41 06



Sommergudstjeneste i Drenghed med efterfølgende herligt kaffebord.

## Døstrup Kirkebio – om politik og magt

Så byder Døstrup Kirkebio på to gode film, der handler om, hvordan mennesker i politiske sammenhænge kan kæmpe om magten med alle midler og også på bekostning af andre.



Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.30 (bemærk tidspunktet) vises den engelske komedie "Stalins død" fra 2017. Filmen er politisk satire og viser den nærmeste tid efter Stalins død og den magtkamp, der udspiller sig. Da filmen skulle have premiere i Rusland blev den få dage før forbudt af kulturministeren!



Torsdag d. 15. november kl. 19.00 (bemærk tidspunktet) vises den tyske dokumentarfilm "Et tysk liv" fra 2016. I filmen fortæller den 103-årige Brunhilde Pomsel om sit liv og især om den tid, hvor hun arbejdede for nazisterne. Brunhilde Pomsel var personlig sekretær for propagandaminister Joseph Goebbels. Hvor meget vidste den almindelige tysker? Hvad man selv ville have gjort? Fri entré og alle er velkomne i Døstrup Kirkebio til et par aftener, der giver stof til eftertanke!



Gågudstjeneste til Ove på Hybjerg – og mælken blev hentet!



## Alle helgens dag med lystænding

Når det er alle helgens dag, så er det ikke – trods navnet – helgener vi mindes og tænker på. For alle helgens dag er dagen, hvor vi mindes vore kære, dem, vi ikke har blandt os mere, men som har været med til at gøre en forskel i vores liv. Det er en dag, hvor vort savn godt må fylde. Så alle helgens dag, søndag d. 4. november, vil der i gudstjenesten blive læst navnene højt på dem, der er gået bort i det forgangne år. Dette gælder begge kirker og der vil være mulighed for at tænde et lys i lyskorset for at mindes dem, der har været lys i vore liv, og således er det en gudstjeneste for alle, der har mistet og for alle, der tænker over livet og døden.



Alt er rede – men kan folk finde vej til den grønne plet i Mjolden Skov?



Mange fandt frem og det gjorde regndråberne også, men pyt med det!



Og bagefter var der dejligt kaffebord i det grønne. Og glemt var regnen.

### Tine Lindhardt, biskop over Fyns Stift:

*"Når det angår kirke, kristendom og tro vil jeg gerne slå et slag for vaner og for vanekristendom. Den kristendom, hvor troen viser sig i nogle gode vaner, som f.eks. at man får sine børn døbt, beder Fadervor, inden man lægger hovedet på puden, går i kirke til livets og årets højtider og lader sine børn konfirmere. Men ligesom nogen ser skævt til vaner i almindelighed, gør man det til vanekristendom i særdeleshed. 'Er du rigtig kristen eller bare vanekristen?' som én engang for mange år spurgte mig. Jeg har glemt, hvad jeg svarede. Men jeg håber, at jeg svarede, at jeg var døbt – og det betragtede jeg sådan set som udtryk for, at jeg var kristen. Med Kristi kors tegnet for ansigt og bryst og med Vorherres tilsagn om, at jeg er hans barn og hører til hos ham alle dage indtil verdens ende, uanset hvad... Vi ved, at kirken er der og bruger den, når vi har brug for den som en god vane. Og selvfølgelig tror vi på Gud og på Jesus, men troen får udtryk mere i de gode vaner end i de store ord og klare bekendelser... Så vanekristdommen, kulturkristendom, den sekulariserede kristendom og tro er jeg varm fortaler for. Hvor man på én gang er et moderne menneske, der lever i den verden, vi lever i – og lige så selvfølgelig har kirken, kristdommen og troen med som den grundlæggende tillid til, at vi og vores liv er i Guds hånd."*

## Kirkespejlet udgår

I maj kom der en ny forordning om beskyttelse af persondata, som det har været svært ikke at lægge mærke til. Som en følge heraf skal personer give deres udtrykkelige tilsagn for at deres navn må nævnes og bruges for eksempel i et kirkeblad. Dåbsforældre skal spørges, nygifte skal spørges og så videre. Da dette skønnes for omfattende, udgår "Kirkespejlet" af kirkebladet.

## Sogneudflugt for voksne til Rendsburg

Bussen er fuld, når der lørdag d. 22. september afholdes sogneudflugt til Rendsburg. Pas medbringes. Der er afgang kl. 8.50 fra Mjolden Kirke og kl. 9.00 fra Døstrup Kirke og hjemkomst kl. 17.50 i Døstrup og kl. 18.00 i Mjolden. Vi glæder os til en god og oplevelsesrig dag. Udflugtsudvalget



"Det 20. århundredes dæmoner" af Jan Koblasa – Stalin længst til højre.



Konfirmanderne fra 1968 mødtes 50 år efter i begge kirker – en fin dag.

## Sogneadresser

### Sognepræst:

Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup  
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk  
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.

### Menighedsrådsformænd:

**Døstrup:** Ragnhild Dixen  
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk  
tlf. 7475 4146, e-mail: radixen@bbsyd.dk

**Mjolden:** Kresten Kragh-Schmidt  
Randerupvej 130, Mjolden Færgegård, 6780 Skærbæk  
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk

### Gravere:

**Døstrup:** Henning Schweer  
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266

**Mjolden:** Irene Schweer  
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.  
Ansvarshavende redaktør: sognepræsten.  
Næste blad udkommer ultimo november.  
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad: Gitte Volsmann (foto af biskoppen), Veronica Lemoine, Maria Rasmussen, Karla Valentin, Jørn Hansen og sognepræsten.



Find os på Facebook:  
Døstrup Mjolden Kirker

[www.voreskirke.dk](http://www.voreskirke.dk)



# Gudstjenester

## i Døstrup og Mjolden Kirker

Kirkebil, Frifelt Taxi, kører til gudstjenester, foredrag og diverse arrangementer.

Ring på tlf. 7475 7215 og gør det gerne dagen før.

### September

#### Søndag d. 2. september

14. s. e. trin.

Døstrup: 9.00

Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

#### Søndag d. 9. september

15. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

#### Søndag d. 16. september

16. s. e. trin.

Døstrup: 10.00 Høstgudstjeneste  
for børn og familier  
Kirkesodavand

Mjolden: Ingen

#### Søndag d. 23. september

17. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 10.30

#### Søndag d. 30. september

18. s. e. trin.

Døstrup: 10.30 Steen Tygesen

Mjolden: Ingen

### Oktober

#### Søndag d. 7. oktober

19. s. e. trin.

Døstrup: 10.30 Kirkekaffe

Mjolden: Ingen

#### Søndag d. 14. oktober

20. s. e. trin.

Døstrup: Ingen

Mjolden: 10.00 Høstgudstjeneste  
mest for voksne  
Kirkekaffe og æblekage

#### Søndag d. 21. oktober

21. s. e. trin.

Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Mjolden: Ingen

#### Søndag d. 28. oktober

22. s. e. trin.

(Sommertiden slutter)

Døstrup: Ingen

Mjolden: 9.00 Bent Oluf Damm

### November

#### Søndag d. 4. november

Alle helgens dag

Døstrup: 10.30 Kirkekaffe

Mjolden: 9.00

#### Søndag d. 11. november

24. s. e. trin.

Døstrup: 9.00 Kirkekaffe

Mjolden: 11.00 Kirkekaffe

#### Søndag d. 18. november

25. s. e. trin.

Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Mjolden: Ingen

#### Mandag d. 19. november

Døstrup: Ingen

Mjolden: 19.00 Jagtgudstjeneste

#### Søndag d. 25. november

Sidste s. i kirkeåret

Døstrup: Ingen

Mjolden: 10.30

DDS v. 1-3 af Marcus Lauesen, 1973

*Fredløs er freden, hvor menneskets veje  
ikke vil følge, hvad Skaberen vil;  
hjemløst er barnet, som ikke vil eje  
tryghed, hvor trygheden ene er til.*

*Rummet omkring os er fyldt til at briste  
af de begærendes magtsyge skrål,  
og de forkuede frygter at miste  
livsdagens mening og livsdagens mål.*

*Løgne så sorte som sydende tjære  
udgydes tykt over sandhedens ord.  
Hånet blir den, som forsøger at bære  
byrden, som tynger en lemlæstet bror.*